
Fra: Kalle Birck-Madsen [mailto:socpsyk@post6.tele.dk]

Sendt: 24. april 2007 17:11

Til: 'Mikkel.Warming@sof.kk.dk'; 'Leslie_'; 'Peter_Schluter@br.kk.dk'; 'Wallait_Khan@br.kk.dk'; 'Rikke_Lauritzen@br.kk.dk'; 'Lars_Rasmussen@br.kk.dk'; 'Thor_Groenlykke@br.kk.dk'; 'Finn_Rudaizky@br.kk.dk'; 'Jens_Nielsen@br.kk.dk'; 'frank_hedegaard@br.kk.dk'; E826@faf.kk.dk

Emne: Gaderummet. Invitation til besøg/overnatning i Gaderummet

Kære Socialudvalg

Den selvejende institution Gaderummet, inviterer jer hermed på besøg, og eventuel overnatning. Det ville glæde os meget at se jer og eventuelle venner eller familie her, ikke blot til en hurtig og overfladisk rundvisning, men i et tidsrum der lader smagen, lugten og atmosfæren på stedet her, nå at forplante sig i jeres bevidsthed. Dette sker ikke på blot en time!

Gaderummet har siden den 13 september 1996, fungeret som et behandlingstilbud, værested og bosted for socialt udstødte unge og psykiske syge unge. Projektet har haft stor succes med at løfte de hårdest ramte unge i vores samfund, op på hesten igen. Stedet har for mange været med til at kaste lys på de vidt forskellige individers vej. Vi taler om personer der har oplevet forfærdelige eller mindre forfærdelige ting, lige fra incest og børnesoldater til misbrug af alkohol og andre stoffer.

Vi lever i en tid hvor særpræget forsvinder, alting strømlines og tiden til det enkelte individ i den grad sættes over styr. Kommunerne er blevet større hvilket gør det endnu vanskeligere for de små at få en fod ind mange steder.

I vil komme til at deltage i vores ugentlige møde, som er ugens omdrejningspunkt her på stedet. Til dagen for vores møde vil vi sørge for at samtlige boere er hjemme, og hvis nødvendigt, anmoder vi flere af boernes arbejdsgivere om at tillade dette. Ligeså vil vi sørge for at alle typerne er her, de sunde unge, de gamle, de bumsede og de helt skæve.

Vi tager dette initiativ da vi føler os totalt sat uden for indflydelse. Simpelthen overset! Vi skal leve op til 6 påbud, der i høj grad er diskutabelt, men uden mulighed for nogen som helst dialog. Kun fremmedliggørelse. I kan ikke kende os og ved ikke hvad vi er hvis i kun har set os på papiret!

Derudover opfordre vi jer alle til at tænde for fjernsynet i nat klokken 01.00 på Kanal København, hvor vi har en udsendelse der kan give jer lidt perspektiv på sagen.

Håber at se jer alle

På vegne af boere og brugere

David Brüel

Mange hilsner Gaderummet